

## Berlin Socialtur 12-14 maj 2023

Vi var 18 spændte og glade Langgarvere, der tog turen til Berlin for at løbe Berlins ældste gadeløb S25. Nogle fløj mens andre kørte i bil og vi havde aftalt, at vi kunne mødes fredag aften til en forfriskning kl. 20 i Pratergarten, hvis man havde tid og lyst og hvor man også kunne få en bid mad, hvis man var sulten – Stemningen i den gamle have (Berlins ældste Biergarten) var intet mindre end fantastisk, hvilket også smittede af på de Langgarvere, der mødte op og nød forårs-stemningen. Det var en fantastisk start på vores tur ☺



Lørdagen bød først på et kulturelt og historisk indslag, da vi besøgte Museum an der Kulturbräuerei kl. 11.00. På museet kunne man se samt høre og læse om hverdagslivet i DDR – Der var specielt en genstand, der vakte opsigt og det var en trabi med et telt oppe på taget – jo nærmest noget, der findes i mere moderne former i dag og er meget populært ☺



Kl 12. spadserede vi videre til Bernauer Straße, der er kendt som en grænse-gade mellem Øst- og vestberlin, hvor muren blev bygget. Det var også her, hvor adskillige tunneller blev gravet under muren i forsøget på at flygte fra Østberlin til Vestberlin, hvilket også lykkedes en del. Kl. 12.30 mødtes vi med en dansk guide, Annette, som guidede os rundt i området en times tid og vi fik en spændende fortælling om muren og opdelingen af Berlin.



Efter vores historiske rundtur, lidt sultne og tørstige, men glade, opmuntrede og snakkende, spadserede vi videre til Hackescher Markt, hvor vi satte os og fik en forfriskning og nogle fik lidt frokost. Stemningen var i top, og Hackescher Markt var fyldt med mennesker og livlig musik. Berlin viste sig fra sin pulserende side!



Fra Hackescher Markt gik turen nu videre til "Alte Börse" nede ved floden Spree, hvor vi ventede på en kanalrundfart. Der var reserveret plads til os, så vi kunne sidde samlet som gruppe. Der var dog lige to "unge" Langgarvere (Daniel og Max), der lige skulle hjem og have en "morfar" inden vi senere skulle mødes om aften til spisning ☺, men vi øvrige slappede af, nød en kølig forfriskning og beundrede de imponerende bygninger og kvarterer, som vi sejlede forbi. Vi fik også et glimt af kanslerboligen. Det var virkelig en afslappende og dejlig tur, hvor vejret var med os ☺



Efter kanalrundfarten begav vi os mod restauranten "Lemkes," hvor vi havde reserveret bord kl. 18.00. Med højt humør satte vi os udenfor i det skønne vejr og nød den fantastiske tyske mad og drikke, og snakken om bordene gik bl.a. på, hvor vi nu skulle tage hen næste år på socialtur. Det var en virkelig hyggelig måde at afslutte vores lørdag i Berlin på og efter et par timers hygge gik vi tilbage til vores hoteller, trætte men glade efter en fantastisk dag i godt selskab. ☺



Søndag var turen nu kommet til det løb, vi alle glædede os til. Søndag morgen var det tid til at snøre løbeskoene og stå tidligt op for at få en ordentlig morgenmad og indtage de sidste kulhydrater inden løbet. Vi tog toget til Olympia Stadion, hvor vi alle samledes omkring kl. 09.00. De første i vores gruppe, Lene og Niels-Ole, skulle starte kl. 09.30, mens resten af os, der skulle løbe lidt længere, 10k, 21,1k eller 25k, startede kl. 10.00. Vejret var perfekt, solen kom frem under løbet, og det blev varmt, da løbet skred fremad.

Løbet, S25, var godt organiseret, og det var en fornøjelse at løbe uden at blive mast af en kæmpe menneskemængde, som man ofte ser til maraton og halvmaraton i Berlin. Ca 8.500 løbere deltog og ruten var fin, flad og det var de store boulevarder vi løb på. Det mest fantastiske var naturligvis slutningen – nemlig de sidste 300 meter inde på Olympia Stadion, hvor man løb i mål – det var helt klart stort, syntes alle ☺ - også selvom der ikke var de 75.000 tilskuere, der ellers var plads til. Men de Langgarvere, der var kommet i mål var helt fantastiske til at heppe resten af os i mål oppe fra tribunerne på olympia-stadion og det gav lige lidt ekstra energi til det sidste stykke i mål – hvad mere kunne man ønske sig ☺



Vi sluttede alle af med at mødes uden for Olympia Stadion med de olympiske ringe i baggrunden og det var sandt at sige lidt vemodigt at skulle tage afsked efter et par rigtig hyggelige dage med fantastiske Langgarvere ☺



På vegne af Langgarver rejseholdet

Dan Bodal