



## Nytårshilsen fra Spanien

Próspero año nueva.

Vi startede fra Gilleleje den 1. november og brugte 4 dage på at nå frem til vores bestemmelsessted, campingpladsen El Portus på Costa Calida (Den varme kyst).

Da vi nåede frem, fandt vi straks vores yndlingsplads lige ud til stranden og tilfældig vis var vi havnet midt iblandt gamle kendte venner. Efter den første gensynsglæde havde vores hjælpsomme naboer i løb et af ingen tid fået skubbet vores vogn på plads, så vi kunne få en god nats søvn.

De næste dage var præget af rørende gensyn med alle vennerne fra tidligere år og hver gang vi bevægede os på pladsen var der kys og kram, og de fleste var kommet umiddelbart før os, både hollændere, tyskere, englændere, belgier og nordmænd. Det blev ellers en hård start. Efter vi lørdag havde indrettet os, startede jeg søndag med første tur med det engelske cykelhold

Mandag morgen kl. 8 var første løbetur med mine belgiske og engelske løbevenner, imens min kone, Bente var til gymnastik/pilates på stranden med en hollandsk instruktør. Tirsdag var første vandretur med det hollandske vandrehold, hvor turen gik til et kapel på bjergtoppen og videre ad stier til en bjergfæstning, som er bygget af englænderne i 700 tallet.

Jeg er desuden startet på spanskundervisning i den nærliggende by som voksenundervisning gennem kommunen, så det er gratis. Der er 20 i "Classes de España", tyskere, englændere, hollændere, belgier, nordmænd, og en enkelt fra Lichtenstein og jeg som eneste dansker, og alle er fra campingpladsen. Lærerinden, Maria del Carmen kan kun tale spansk men er meget ihærdig, og da hun ikke kan oversætte verbalt, bruger hun tegnsprog, mimik og tegninger. Før lektionerne og i pausen er der mulighed for at forsyne sig fra baren, som ligger klods op ad undervisningslokalet.

Af det mere kulturelle har der været flere underholdningsaftener på restauranten og vi har været til flere koncerter i Cartagena, først Santa Cecilia koncert i Nuevo Teatro Circo med et stort orkester og et spændende program og en festlig nytårskoncert med et symfoniorkester i en nybygget imponerende koncertsal

Vejret har de første par måneder været upåklageligt med masser af sol, temperatur på op til 24 grader og vandtemperatur op til 20 grader.



En uge efter ankomst deltog jeg i et lokal byløb på 5,2 km (Cross de la Artilleria), med start og mål ved havnen og en rute igennem den gamle bydel. Der var 3.000 deltagere, så det var vanskeligt at komme frem, og jeg havde det også meget varmt, da det var i middagsheden med skarp sol og 23 grader, og der er nogle stejle gader i byen.

Jeg klarede det dog i tilfredsstillende tid, 25.55 min. Det gav en placering som nr. 7 ud af 32 deltagere i gruppen 60 år og ældre. Som løbsnavnet siger, var det arrangeret af det lokale artilleriregiment, Regimiento de Artilleria Antiaérea, og det blev afviklet på militærisk maner, hvor alt var velorganiseret, og selvfølgelig blev løbet skudt i gang fra en kanon, og der var et militærorkester der spillede. Efter løbet var der diverse drikkevarer og fadøl ad libitum og en ”goodies” med forskellige gaver bl.a. en løbs t-shirt og en militær kampration.

Jeg måtte så denne dag svigte mit cykelhold men alle cykelvennerne og andre på pladsen var meget interesseret i at høre om mit løb. Vores engelske veninde Jann gjorde tilmed det, at hun løb de 10 km til byen, overværede løbet og løb hjem igen. Hun skulle selv have været med men nåede ikke at blive tilmeldt. En hollandsk bekendt på pladsen løb med, og det var glædeligt, at jeg var en smule hurtigere end ham, selv om han er yngre.

De sidste 5 år har jeg deltaget nytårsløbet i Cartagena (Cross Urbano San Silvestre) og tilmed flere gange vundet placeringspræmie i min aldersgruppe. Desværre er løbet afløst i år, da kommunen fattes penge. Ærgerligt nok, da jeg havde chance for en god placering, nu da jeg er rykket op i en ny aldersgruppe.

Jeg har nogle gange løbetrænet i min hjælpertrøje fra Hillerød Tri 2011, og den er alle hollændere meget begejstret for, da det netop er Hollands farve, Oranje.

I sommer startede jeg med at løbe med klubbens pensionisthold torsdag formiddag, og det er rigtig hyggeligt. I oktober gjorde jeg opmærksom på, at jeg måtte holde en pause pga. af mit Spaniensophold og for sjov sagde jeg, at de kunne henlægge træningen til Spanien, men minsandten om de ikke tog mig på ordet, for kort tid efter, at jeg var kommet til Spanien fik jeg en mail om, at 6 mand fra træningsgruppen havde booket fly og udlejningsbil til februar (uge 6). Jeg har nu tillige booket en hytte til dem højest oppe på bjerget. Jeg ser frem til, at de kommer, så vi kan få nogle fælles træningsture her og jeg kan få lejlighed til at vise dem egnen

Her blev således hurtigt nogle faste rutiner med en ugentlig vandretur og cykeltur, løbetræning 3 morgener om ugen og spansk 1 gang om ugen, medens Bente gik til Pilates på stranden 3 morgener om ugen

Juleaften bliver ikke fejret her, men om eftermiddagen var jeg til julesangaften i restauranten, hvor der med et orkester og kor i spidsen blev afsunget mange af de kendte smukke julesange og salmer, både på engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk og latin, heldigvis kun et vers på hvert sprog. Orkestret bestod af beboere på pladsen, hver med deres instrument lige fra spansk sækkepibe til trommer og klaver. Fra koret var der en fra hvert land, der sang for på det pågældende sprog. Juledag var jeg sammen med en hollænder og et norsk par lækker julemiddag på restauranten med 4 retter mad og julegaver til alle gæster, hvor hovedretten var stegte gedekidslår.

Nytårsaftensdag startede med året sidste løbetur om morgenen. Kl. 15 var der såkaldt "Oliebollenbal" hos et hollandsk par. Her samledes alle, og der var et mylder af mennesker, som nød cava og oliebolle, som minder lidt om æbleskiver men er meget sødere. Nytåret blev som sædvanligt fejret med en kreds af hollændere.

Umiddelbart efter kl. 24 blev afsunget "Should old acquaintance be forgot", som alle nationaliteter kendte - meget stemningsfuldt. Nytårsdag kl. 13 foregik den traditionelle "New Years Dive". Da der var dejligt solskinsvejr deltog der rigtig mange mennesker fra pladsen, og efter sækkepibespil blev der talt ned og givet trompetsignal og nøjagtig på slaget 13 styrtede en stor skare vilde mennesker i havet under vilde hyl - efter de flestes opfattelse et koldt gys, men det var nu 16 grader. Efterfølgende var pladsen vært ved servering af glühwein

Venlig hilsen

Finn

