

Afsked med Spanien

Der var dejligt i Spanien, men det er nu også rart at være i de hjemlige omgivelser og kunne løbe i St. Dyrehave med pensionistholdet.

De sidste dage i Portus var hektiske. Lørdag vinterens længste vandretur på 5½ time, søndag vinterens mest krævende løb, mandag vandretur og cykeltur, tirsdag morgenløb og skattejagt i Cartagena og onsdag sidste spansktime og pakning og nedtagning af telt.

På lørdagens ekstraordinære vandre tur var det kun de veltrænede, der fik lov at deltage. Turen gik langs kysten ad en krævende bjergrute fra campsite til La Azohia., hvor vi blev afhentet af andre beboere i biler. Vi havde beregnet turen til 6½-7 timer, men vi klarede det på 5½ time, og så holdt vi også kun 1 pause. I stedet for den sædvanlige omgang øl, tillod vi os denne gang efter anstrengelser at nyde 2 omgange øl. Den nat sov alle vist godt.



Om søndagen løb jeg sammen med Ian og Susan fra min løbegruppe "Carrera Popular Conmemorativa" med det officielle navn "Cross del 475 años Aniversario de Infanteria de Marina" i Cartagena i anledning af Marineinfanteriets 475 års jubilæum. Forinden var der det sædvanlige kaos med at finde ud af, hvad det gik ud på, da der ikke var andet end en spansk tekst på Internet. Da det ikke var muligt for udlændinge at tilmelde sig og betale på Internet, måtte vi først i banken og betale. Løbet kostede 10 Euro, men banken tog 5 Euro i gebyr for hver af os. Derefter skulle vi om lørdagen møde op ved flådebasen for at hente løbsnummer og chip. Susan var ikke tilmeldt, da hun trækkes med en skade, men da hun havde det bedre, opfordrede vi hende til at tage løbetøjet med for en sikkerheds skyld. Og ganske rigtig. Hun henvendte sig til en officer med mange striber, og han sørgede for, at hun blev tilmeldt, og tilmed kunne hun nøjes med at betale 10 Euro.

Jeg regnede det for et normalt motionsløb, men jeg blev lidt betænkelig, da man ved afhentning af nummer skulle skrive under på en erklæring om, at man kendte vilkårene for løbet, og at det var på eget ansvar og risiko. Tilmed var der blandt de andre deltagere ikke mange på min alder men derimod mange soldater både marinere og folk fra den nærliggende artillerikaserne. Forinden løbet var der en befalingsmand, der var villig til at fortælle os om ruten. Ian spurgte for sjov, om vi skulle op af det bjerg, der lå ved siden af pladsen. Nej sagde han, men I skal op på det bjerg, og så pegede han på et bjerg til den anden side, som var noget højere..

Forinden start på paradepladsen blev der budt velkommen af kommandanten, og herefter var alle tavse, idet det store spanske flag gled til tops på pladsens høje flagstang, imens flådeorkestret spillede korpsets hymne..

Løbet var på 11 km i marinekorpsets øvelsesområde, men det er det hårdeste mellemdistanceløb, jeg nogensinde har løbet. De første 2 km var langs flådeværftet, men herefter var der 4 km, hvor det gik opad og opad af en serpentervej til toppen af et bjerg på 219 meter, og tilmed var det på årets hidtil varmeste dag med 24 graders varme. Tiden var dog tilfredsstillende, 54.33 min. (gns. 4.58), hvilket gav en placering som nr. 17 af 79 i gruppen mænd over 45 år og samlet nr. 127 af 367 gennemførende. Susan vandt gruppen kvinder over 45 år i tiden 62.47 (nr. 1 af 15). Ian blev nr. 57 i tiden 66.16. Bagefter var der læskedrik, cola og fadøl. Ian påstod, at jeg havde en sproglig misforståelse, idet jeg ikke læste teksten som "free beer" men som "three beer"



Løbet var velarrangeret med et væld af venlige militærfolk og fin service, ja der stod nærmest en vejviser ved hvert sving, og vi fik specielt god service, da vi var de eneste udlændinge, der deltog. Da vi f.eks. skulle hente vores bagage i bagageteltet, havde de forinden spottet vores numre og kom os i møde med vores tasker. Foruden forskellige gaver, fik hver især en t-shirt og en cap med løbslogo. Den eneste anke var aldersinddelingen, idet der kun var 2 aldersgrupper, yngre end 45 år og ældre end 45 år.

Et par dage efter løbet var vi på arrangeret tur i Cartagena (skattejagt), og undervejs i byen stødte vi på et opbud af lokalpoliti, sikkerhedspoliti, flådeofficerer i gallauniformer og musikkorps samt marinere i gamle uniformer. Det var byens hyldest af den spanske kronprins Filipe, som gæstede byen i anledning af marinekorpsets jubilæum, hvor han skulle indvie en udstilling på Flådemuseet, og vi nåede da også at få et glimt af kronprinsen på nær hold, da han gik lige forbi os.

Trods strabadserne lørdag med ultravandring og løb om søndagen, havde vi om mandagen vores sædvanlige vandring, denne gang til fæstningen på toppen af Roldan. På turen mødte vi 2 løbere, og da de så vores kasketter, kunne de straks genkende Susan som vinderen af søndagens løb. Da det var min sidste tur, kostede det en omgang på Isabelita. Desuden var jeg en tur frem og tilbage til Cartagena på cykel, da jeg skulle have bilen på værksted og først kunne afhente den senere.

Tirsdag morgen havde vi sidste løbetur og tog afsked med "Finns Hill", som er opkaldt efter mig, fordi jeg for flere år siden fik det overmodige indfald, at vi skulle løbe interval (bakketræning) op ad den 500 meter lange bakke.

Vi kom af sted torsdag morgen lidt før det påregnede tidspunkt, og selv om vi dagen før havde været rundt på pladsen til tårevædet afsked med de tilstedeværende, dukkede der flere op for at vinke farvel og ønske god tur. Selv om det var vemodigt at rejse, var det et godt tidspunkt, for der var allerede opbrudsstemning. Flere af vore bekendte var rejst og andre ville drage af sted inden for de nærmeste dage, og der er også ting hjemme i Danmark, der trækker.

Vi havde en god tur hjem, og for første gang kørte vi ikke lige hjem men brugte 8 dage på rejsen. De første dage boede vi 3 nætter i Aranjuez og 1 nat i Burgos og San Sebastian. På disse 5 dage fik vi set meget. Vi var på tur i byerne Aranjuez (med imponerende palads som er tidligere kongeslot), Toledo (Kæmpemæssig smuk katedral og Alcázar, nu militærmuseum tidligere kongeslot), Madrid (hvor vi selvfølgelig så verdens mest kendte kunstmuseum Prado), Burgos (Berømt katedral) og endelig Bilbao (Guggenheim museet)

